

UITNODIGING

“Grenzgeschichte – Grensverhalen” Verhalen over buitenplaatsen en landgoederen, 1940-1945

In kader van het Erfgoedfestival Gelderland, dat zich richt op grensverhalen, vinden eind mei, begin juni 2018 twee bijeenkomsten plaats voor het verzamelen van verhalen, maar ook foto's en documenten, over buitenplaatsen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog. Organisatie ligt in handen van Gelders Genootschap en Büro für Geschichte & historische Kommunikation.

In het grensgebied van Gelderland (NL) en Münsterland (D) liggen zeer veel historische landgoederen en buitenplaatsen. Veel is reeds bekend over de geschiedenis van deze landgoederen en buitenplaatsen, maar de periode 1940-1945 is nog zeer onderbelicht. Met de Tweede Wereldoorlog veranderde het leven op drastische wijze, zo ook op buitenplaatsen en landgoederen. Niet alleen voor de eigenaren, maar ook hun personeel en pachters. Veel kastelen en landhuizen werden met bijbehorende gronden gevorderd, bijvoorbeeld om gebruikt te worden als militair hoofdkwartier, ziekenhuis of weeshuis. Als gevolg van bezetting of oorlogsgeweld zijn veel landhuizen en kastelen geheel of gedeeltelijk verwoest, de bijbehorende landerijen, parken en bossen zwaar beschadigd. Ten bate van een onderzoeksproject over buitenplaatsen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog zijn we op zoek naar verhalen over die tijd.



Haagse weeskinderen op landgoed Enghuizen, 1943.



Filmopnames van *Theirs is the Glory* op Hartenstein, 1945-46.

De verhalen worden verzameld op het Internet-Portal www.Euregio-history.net. Het biedt heemkundekringen en historische verenigingen, maar ook inwoners in het grensgebied, een plek waar hun historische kennis verzameld wordt. Het wordt in een brede context geplaatst en bewaard. Euregio-history.net maakt zo een grensoverschrijdend historisch internetarchief en is daarmee een platform voor cultuur-historische uitwisseling. Heeft u verhalen, foto's, documenten, die u met ons wilt delen, we verwelkomen u graag op onze bijeenkomsten:

Maandag 28 mei, 10.00-13.00 uur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem
IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem, NL

Met een bijdrage van Robert Ellenkamp over de oorlog op landgoed De Wiersse aan de hand van het dagboek van pachter Gerrit Jan Kok.

Dinsdag 26 juni, 13.30-17.00 uur Schloss Anholt, Anholt (D)
Schloß 1, 46419 Isselburg D

Met een bijdrage over de wederopbouw van Schloss Anholt.

Contact en aanmelden

Dr. Elyze Storms-Smeets | Gelders Genootschap e.storms@geldersgenootschap.nl

Dr. Alexandra Bloch Pfister | Büro für Geschichte & historische Kommunikation mail@euregio-history.net

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen



Over Grenzen
van Gelderland